

Kbs de Polhaar van Ittersumstraat 7, 7721 DL Dalfsen 0529-432760
Polhaar+ Nieuwe Uitleg 2, 7721 BN Dalfsen 06-25100671
www.polhaar.nl info.polhaar@catent.nl @depolhaar

Dalfsen, 25^e jaargang nummer 14

14 t/m 21 december 2018

AGENDA

Woensdag 19 december: Verjaardagsfeest in groep 4A

Donderdag 20 december: 12.00 uur Alle kinderen vrij!

17.20 uur Alle kinderen aanwezig op school. 17.30 uur Kerstviering

Vrijdag 21 december: 12.15 uur vrij! Kerstvakantie!

Van de directeur, Antoinette Holterman

We zitten midden in de adventstijd en bereiden ons voor op Kerstmis.... Advent en de Vastentijd zijn in de Katholieke traditie de voorbereiding van de twee belangrijkste feesten van het jaar namelijk Kerst en Pasen. Deze feesten hebben belangrijke spirituele betekenissen. Daarom geeft de traditie van de Katholieke Kerk ons enkele symbolen zodat we ons beter kunnen voorbereiden en de ware betekenis van het feest dat we vieren niet vergeten. Een van deze symbolen is de kerststal en ik wil u een stukje historie en betekenis hiervan niet onthouden.



In 1224 vroeg de heilige Franciscus van Assisi toestemming aan paus Honorius III om een levende kerststal op te mogen bouwen. Zo zouden de mensen in Greccio (Italië) aan den lijve kunnen ervaren hoe Jezus in nederigheid, in armoede en in behoeftige omstandigheden geboren werd. Samen met vrienden en volgelingen werd een tochtige schuur in het bos omgebouwd tot levende kerststal met stro in de kribbe, een os en een ezel. Van eenvoud en armoede werd iets verhevens gemaakt.

De 'bewoners' van de stal zijn naast Jezus, Maria en Jozef de herders, de drie koningen en de engel(en). De herders zijn vergezeld van hun schapen en hond. Dieren hebben een belangrijke rol. Symbolisch staan zij voor de onschuld. Er was geen plaats voor Hem in de herberg, maar de dieren, de os en de ezel hielden Hem warm. Een engel met het opschrift 'Gloria in excelsis Deo' zweeft boven de stal net als de ster uit Bethlehem. Op de zondag Epifanie komen de drie wijzen of koningen er ook bij. Vroeger werd dit altijd gevierd op 6 januari. Epifanie wil zeggen:

Openbaring des Heren, waarmee bedoeld wordt de begroeting, aanbidding door de drie wijzen. Deze wijzen worden naar de stal geleid door de ster; zij hebben een kameel of dromedaris bij zich en soms een kameeldrijver.

Ook onze school is prachtig in kerstsfeer versierd en ook bij ons zien we in verschillende ruimtes de kerststal...dank jullie wel allemaal!

Verjaardagsfeest in groep 4A

In groep 4A wordt woensdag 19 december de verjaardag van Els Niemeijer gevierd. De kinderen willen graag in hun pyjama of "onesie" naar school komen, dat mag! De juf gaat er voor zorgen dat het geen slaapverwekkend feestje wordt. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee.

Kerstviering 2018

Wat is er tot nu toe gedaan?

Maandagavond 10 december zijn de beide locaties van de Polhaar versierd. Elke klas is voorzien van een kerstboom, er is verlichting langs de ramen opgehangen. De klassen hangen zelf de rest van de versiering in de boom. Er zijn op verschillende centrale plekken kerststallen te bewonderen. Op de Polhaar+ is achter de kerststal in de hal een mooie groene compilatie gemaakt, met een grote ster er boven. Beide locaties hebben een adventskrans.

Op de Polhaar zijn de centrale hal en gymzaal, net als andere jaren in kerstsfeer. Dit jaar zullen de groepen 5 en 6 in deze ruimtes ruimte hun kerstviering houden.

Het door de kinderen aangeleverde groen, is verwerkt in de ruim 20 kerststukken. Deze staan in alle klassen, kantoren en in de centrale hal. Daarnaast zijn er een tweetal ouders geweest, die prachtige groen/ kerstcompilaties hadden: speciaal gemaakt voor de school, dan wel eerder elders waren gebruikt, waar nog langer van genoten kon worden en hebben enkele ouders hun kerstboom aan school gedoneerd, waardoor op alle plekken kerstbomen staan. Namens de kerstcommissie van het team en de oudervereniging **hartelijk dank** aan alle kinderen, vaders en moeders die hebben geholpen met de versieravond of op een andere wijze hebben bijgedragen aan het mogelijk maken van het versieren van de Polhaar in kerstsfeer!



Wat kunt u nog verwachten?

Algemeen:

-Onderaan dit Polhaarnieuws zit een brief/ uitnodiging met de laatste informatie voor de kerstviering. Leest u die goed door, hier staat belangrijke informatie in: over tijden, het programma, borden, bestek etc!

-Om misverstanden te voorkomen: Donderdagavond 20 december, bent u als ouder/verzorger verantwoordelijk voor uw kind, totdat u uw kind om 17:30 de school in brengt (kleuters) of naar de klas laat gaan (de rest van de school; groep 5 & 6: hal/kleutergymzaal).

Dit is **na** het welkomstwoord aan alle kinderen en ouders/verzorgers welke begint om 17:20uur op het grote plein.

-Volgende week zal school elke dag met de kinderen aandacht besteden aan advent en de vier kaarsen.

-De 2 potjes die de kinderen meenemen voor het verlichten van de route en school (zonder etiket, maar met een waxinelichtje met lont omhoog), mogen bij de hoofdingang van de Polhaar worden ingeleverd.

-Denkt u nog aan de voedselbankactie? De dozen worden al door diverse kinderen gevuld, mooi om te zien! Donderdagochtend worden de dozen 's ochtends opgehaald door Stichting Philadelphia.

Vrijdag 21 december:

1. Om de gezellige kerstsfeer nog een beetje vast te houden, mogen de kinderen (en de leerkracht) een warme, gezellige, wollige, pluizige, kriebelige (kerst)trui aan.

2. De kersversiering wordt vanaf 8:30 uur weer opgeruimd. Heeft u de mogelijkheid even te helpen met opruimen, dan bent u van harte welkom! Er wordt gestart vanuit de centrale hal in de Polhaar. De ervaring leert: met een grote groep zijn we zo klaar.



Het is fijn als er **ook nu enkele vaders**, net als bij de versieravond, kunnen komen helpen i.v.m. de zwaardere spullen opbergen.

Het thema uit 'Hemel en Aarde', de methode godsdienst en levensbeschouwing die de Polhaar hanteert, is voor deze periode: *Gast*.

Gastvrijheid is een belangrijke deugd. Het maakt je een beter en rijker mens als je kunt delen met mensen die je kent, maar ook met mensen die je niet zo goed kent. Ook al moet je daar het drempeltje van onwennigheid en ongemak over. Dat geldt ook voor degene die gast is. Alles voelt een beetje anders als je gast bent. Je bent vooral niet

thuis. Binnen het thema wordt gesproken over: logeren, vluchtelingen, pelgrims en bedelmonniken en Zacheüs. Tevens over een warme, gastvrije Kerstviering.

Om die reden staat in de themahoek bij de hoofdingang van de Polhaar een gedekte tafel. Wees welkom en een warm en gastvrije Kerst toegewenst!

Observatie groep 5 t/m 8

De Polhaar is een academische opleidingsschool. Dit betekent dat ik, Corien Nijhuis (wpo-leerkracht groep 4b), onderzoek doe. Dit jaar richt het onderzoek zich op de 21^e -eeuwse vaardigheid creatief denken binnen de groepen 5 tot en met 8. Voor mijn vooronderzoek heb ik informatie nodig over de beginsituatie van de leerlingen. Daarom zal ik volgende week dinsdag 18 december en woensdag 19 december een projectles geven aan zes leerlingen uit iedere groep. Deze leerlingen worden willekeurig gekozen. Daarnaast zullen de lessen gefilmd worden. Dit beeldmateriaal zal alleen voor het onderzoek gebruikt worden. Ik bekijk het materiaal ter observatie, waarna het verwijderd zal worden. Het beeldmateriaal zal dus niet worden verstrekt aan derden.

Indien u uw zoon of dochter geen toestemming geeft om deel te nemen aan het vooronderzoek, wilt u dit dan uiterlijk maandag 17 december aan mij doorgeven? Dit kan door mij te mailen, via: wpo.polhaar@catent.nl. Alvast bedankt!

Kinderatelier in De Kunst Keuken te Dalfsen

Het Kinderatelier is een naschoolse activiteit voor kinderen van de bovenbouw van alle basisscholen. Het wordt door de Kunst Keuken georganiseerd en heeft als doel de creatieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Na de kerstvakantie start er weer een nieuwe serie van 5 kunstlessen in het kinderatelier.

In een kleine groep (max. 10 kinderen) gaan we aan de slag met kunst. We verzinnen en maken mooie of interessante dingen met allerlei materialen en technieken. Ook kijken we naar kunst en ervaren we dat we vanuit heel verschillende kanten naar de werkelijkheid kunnen kijken. Kunst kan een spiegel zijn en het kan je blik verruimen!

Dus vindt je het leuk om iets te maken en houdt je van tekenen en schilderen? Doe dan mee in het Kinderatelier! Het is Wekelijks op maandag, 15:30-17:00 uur in De Kunst Keuken, Grutterserf 7 te Dalfsen. Bij voldoende belangstelling starten ook groepen op andere dagen.

Info en opgave: www.facebook.com/kunstkeuken; T: 06 2887 1326 (Ellen Brouwer); creatieveontwikkeling@kpnmail.nl





Kerstviering donderdag 20 december 2018

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij nodigen wij alle kinderen van de Polhaar uit voor de kerstviering op donderdagavond 20 december.

De kinderen worden om 17.20 uur verwacht op het grote schoolplein, daar starten we gezamenlijk. Het eten graag voor die tijd in de klas brengen. Elke klas zal gaan genieten van een kerst/broodmaaltijd en een kerstwandeling. Om 17.30 uur kunt u uw kind naar de klas brengen, waar de leerkracht aanwezig is. Groep 5 zit in de hal en groep 6 in het speellokaal.

Vanaf 19.15 uur is er voor de ouders glühwein en chocolademelk buiten op het plein bij de kerststal. Hier kunt u wachten tot de kinderen weer naar buiten komen. Ouders van de kleutergroepen worden verzocht hun kind(eren) om 19.30 uur in de klas op te halen, zodat uw kind niet in het donker naar u hoeft te zoeken.

Wilt u zo vriendelijk zijn...

... uw kind(eren) uiterlijk woensdag 19 december een bord, bestek en een glas/beker mee te geven?
Graag voorzien van naam!

... uw schaal, kan of bakjes voorzien van naam, zodat de schaal weer bij de juiste persoon terecht komt na het buffet. Geen plastic schalen, zodat we zo min mogelijk afval krijgen.

... te denken aan het invullen van de intekenlijst voor de kerst-broodmaaltijd.

... om bij de kleding van de kinderen rekening te houden met het weer? Dit ivm de wandeling die ze zullen maken... (goede schoenen, warme (regen)jas).

... uw kind(eren) 2 glazen potjes met waxinelichtjes, met de lont omhoog meegeven vóór 19 december.

... door te geven aan de leerkracht als uw kind een allergie heeft.

Wij wensen iedereen alvast hele prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2019



De kerstwerkgroep